

Σύντομη εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN κατασκευάστηκε για να διεξάγονται πειράματα σωματιδιακής φυσικής. Η σήραγγα του CERN πρωτολειτούργησε στις 13 Φεβρουαρίου 1960. Έχει περιφέρεια 100 χλμ και βρίσκεται σε βάθος 175 μέτρων κάτω από τα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας, κοντά στην Γενεύη. Ο επιταχυντής έχει 4 σημεία διασταύρωσης, γύρω από τα οποία είναι τοποθετημένοι 7 ανιχνευτές που καταγράφουν μέχρι 600 εκατομμύρια συγκρούσεις ανά δευτερόλεπτο.



Η σχάση των πρωτονίων που προκαλείται στα πειράματα του νέου επιταχυντή ανδρονίων LHC προέρχεται από μια μικρή φιάλη πεπιεσμένου υδρογόνου.



Στα χρόνια που λειτουργεί το CERN, οι πρώτες συγκρούσεις δεσμών πρωτονίων επιτεύχθηκαν το 2010 με ενέργεια 3,5 Tev (τρισεκατομμύρια ηλεκτρονιοβόλτ) ανά δέσμη. Μετά από συνεχείς αναβαθμίσεις έφτασε να παράγει 6,5Tev. Και με την κατασκευή του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων LHC (Large Hadron Collinder), ο οποίος κατέχει ξεχωριστή περιφέρεια 27 χιλιομέτρων, έχουν τώρα αποκτήσει οι αστροφυσικοί τεράστια ενέργεια για τα πειράματά τους, που είναι πάνω από 14TeV.



Πως φτάνουμε στο επικίνδυνο πείραμα

Για να δώσω μια απλή εξήγηση, σύμφωνα με την θεωρία των Υπερχορδών, οι αστροφυσικοί υποθέτουν ότι μπορεί να υπάρχουν γύρω στα 10^{500} Σύμπαντα που μάς περιβάλλουν, και δεν αποκλείεται τα περισσότερα να είναι παρόμοια με το δικό μας. Αλλά τα Σύμπαντα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, επειδή ανάμεσά τους υπάρχει βράνη, η οποία θεωρείται σαν χώρος του απόλυτου τίποτα. Με λίγα λόγια, οι αστροφυσικοί πιστεύουν ότι αφού το δικό μας Σύμπαν φουσκώνει /διαστέλλεται /πληθωρίζεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, αντιστρόφως ανάλογα θα μειώνεται αυτή η βράνη του απόλυτου τίποτα που το καλύπτει και το διαχωρίζει από γειτονικά Σύμπαντα. Οπότε δεν αποκλείεται σε ανύποπτη στιγμή να συγκρουστεί λένε, το δικό μας Σύμπαν με ένα παρακείμενο Σύμπαν. Δηλαδή φοβούνται ότι αν ξανασυμβεί Big Bang θα ξεκινήσουν τα πάντα από την αρχή.

Για να αποδείξουν επιστημονικά οι αστροφυσικοί ότι υπάρχουν παράλληλα Σύμπαντα, σε λίγες μέρες θα υποβάλουν σε κολοσσιαίο πείραμα τον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων LHC (Large Hadron Collinder), ο οποίος ξεκίνησε να λειτουργεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2008. Και σήμερα ο LHC είναι έτοιμος να ανάψει στο φουλ, ωστόσο φτάσει μέχρι στα υψηλότερα ενεργειακά του επίπεδα, **σε μια προσπάθεια να προκαλέσει μια μικροσκοπική μαύρη**

τρύπα. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και οι ίδιοι οι αστροφυσικοί ομολογούν ότι *ενδέχεται να διαρρεύσει βαρύτητα από τον δικό μας πλανήτη, προς κάποιο παρακείμενο Σύμπαν.*



Η προσωπική μου άποψη

Επειδή ακούγονται πολλά, μπορώ να σας πω από την Αστροσοφία που γνωρίζω, ότι ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνο “παιχνίδι” το να παριστάνουμε τον Θεό. Ιδίως σε μια χρονιά που η αστρολογική διάταξη των πλανητών δεν ευνοεί τα εξελικτικά σχέδια της



ανθρωπότητας (αναφέρομαι στην ένδειξη της παρατεταμένης πολυαστρίας στο ζώδιο του Αιγόκερου). Ένα επιπλέον δυσαρμονικό στοιχείο είναι οι *transits* Κρόνος και Πλούτωνα που βρίσκονται επάνω στην natal Σελήνη του LHC στην 24η μοίρα του Αιγόκερου, καθώς και σε Τετράγωνα με τους *secondary* Ερμή και Άρη από τις 22 μοίρες του Ζυγού. Όλα αυτά δείχνουν πως ελλοχεύει κίνδυνος υπερθέρμανσης στα κυκλώματα παρόλες τις δικλείδες ασφαλείας και τους εξελιγμένους αυτοματισμούς που θα υπάρχουν.

Αλλά, δεν θα έρθει τώρα το τέλος του κόσμου. Σας διαβεβαιώ και να είστε σίγουροι. Γιατί η ανθρωπότητα δεν θα καταστραφεί. Ούτε ο πλανήτης μας θα καταστραφεί. Ας δούμε το γιατί: η Γη έχει το ίδιο μέγεθος με την Αφροδίτη. Αλλά η πυκνότητα της γήινης ύλης είναι πάρα πολύ μεγάλη, και συνεπώς, η μάζα της Γης είναι πάρα πολύ μεγάλη, η οποία προκαλεί και πάρα πολύ μεγάλη γήινη βαρύτητα. Αν κάνουμε την σύγκριση, η μάζα της Γης ισοδυναμεί με εκείνη του Ερμή, της Αφροδίτης, της Σελήνης, του Άρη και του Πλούτωνα, όλων αυτών μαζί!

Κατά συνέπεια, κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί -όταν φευγαλέα διαρρεύσει ποσότητα βαρύτητας-, δεν θα αλλοιωθεί ο χωροχρόνος σε βαθμό που να φανεί στον καθρέπτη μας, ούτε καν θα αιωρηθούμε! Ωστόσο, θα ανοίξει μια στιγμιαία “τρύπα” στο ενεργειακό πεδίο του πλανήτη μας. Και τότε δεν αποκλείεται να προλάβουν να διέλθουν μερικοί φονικοί ιοί από την **4η διάσταση** του Σύμπαντος (το γιατί επιφυλάσσομαι μεταξύ άλλων να εξηγήσω αναλυτικά, με video, γραφήματα και τοπολογικούς χάρτες, σε πολυήμερο σεμινάριο Αστροσοφίας).

Αυτό που μπορώ τώρα να σας αποκαλύψω, είναι πως, από την **4η διάσταση** εμφανίζονται σε εμάς (υλοποιούνται) και τα εξωγήινα διαστημόπλοια. Και λέγοντας 4η διάσταση δεν εννοώ τον χρόνο. Επειδή ο χρόνος εμπεριέχεται σε όλες τις διαστάσεις του Σύμπαντος. Με άλλα λόγια, -όπως συμβαίνει με τις επιδημίες, έτσι και με τους εξωγήινους-, κανείς ειδικός δεν μπορεί να προβλέψει το πότε θα εμφανιστούν στον ουρανό: *αν ξαφνικά εισέβαλαν από το “πουθενά” 100 ΑΤΙΑ, ουδείς θα είχε την δυνατότητα να το προβλέψει.*

Για να επανέλθω στο θέμα, φαντάζομαι ότι τελικά δεν θα υπάρξουν νέα κρούσματα επιδημιών, διότι οι φονικοί ιοί που ενδέχεται να εισέλθουν από την περιοχή του CERN θα είναι ελάχιστοι -εάν προφτάσουν να βρεθούν στον γήινο κόσμο μας-. Και επειδή το ιικό φορτίο τους θα είναι κι αυτό απειροελάχιστο, μάλλον δεν θα καταφέρουν να εξαπλωθούν στην ανθρωπότητα, αφού κατά πάσα πιθανότητα θα τους έχει καταπολεμήσει το ανοσοποιητικό σύστημα του παρευρισκόμενου επιστημονικού προσωπικού.

Το εν λόγω πείραμα πιστεύω ότι δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Ερμηνεύοντας αστρολογικά το θέμα, η επιστήμη ολοένα θα προοδεύει αφού μπαίνουμε στην Εποχή του Υδροχόου. Και θα επακολουθήσουν ακόμη πιο επικίνδυνα πειράματα στο μέλλον, με επιταχυντή πολλαπλάσιας ισχύος, σε σύγκριση με την σημερινή. Κάνοντας τις σκέψεις αυτές, εξέφρασα σε όλους εσάς τους αναγνώστες, την προσωπική ανησυχία μου. Μακάρι να πέσω έξω και να κάνω λάθος. *Ο χρόνος θα δείξει, αφού σε λίγο καιρό θα ξέρουμε τα αποτελέσματα.*

Και σε αντιδιαστολή με τα ανωτέρω, -ως άνθρωπος που σπούδασα την τεχνολογία και επιθυμώ την πρόοδο-, εύχομαι να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να μην συμβεί τίποτα κακό, ούτε αυτή την φορά.

Σας ευχαριστώ.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020
Μιχάλης Βροντάκης